

## Oliebollen rit - Tussendoortje

door Evert - 12 december 2018

Er zijn ook in de donkere winterse tijden van die dagen dat je tweewieler je met trieste ogen aankijkt: van komt er nog wat! gaan we nog iets doen?

Snel de weersprofeten geraadpleegd en ja hoor woensdag de 12. van de 12. waren er lichtpuntjes in de duistere hemel.

Niet al te warm, klein nachtvorstje van te voren, maar geen neerslag en dus ..... de brommer kon de schuur uit, tank vol en op naar Ermelo waar Fineke & Evert de koffie op temperatuur hadden en de lokale oliebolleboer rond 10.00 uur zijn bolletjes uit het spetterende vet haalde.

Veertien dapperen gaven gehoor aan de wens van hun brommende vriend en na de hete koffie plus de warme oliebol werden de zadels beklommen om o.l.v. chef navigator Martijn een prachtige route te rijden.

Langs de Zwarte Boer/ kasteel Staverden/ Elspeet/ Vierhouten en Oene werd de IJsseldijk bereikt. Het water staat inderdaad nog laag. Na een kort dropstop (Peter had drop meegenomen) werd via Hattem (waar Jan langs zijn tijdelijke villa reed) het beroemde dorp Zalk bereikt, waar Klazien uut Zalk vroeger haar kruidentuin bestierde. Klazien is inmiddels in de hemel, maar cafe De Oase is er nog. Smullen onder meer van de lokale Boffert.

Met gevulde magen werd via Kamperveen/ Noordeinde/ Elburg/ Nunspeet en het Zandenbos langs kronkelende weggetjes Ermelo weer bereikt.

Kortom ene mooi tussendoortje en onze brommende vrienden kunnen weer voor even de schuur in!



Oliebollenrit - vertrek uit Ermelo



Peter met de "route" drop



Oliebollenrit - vertrek uit Zalk